

DEMOKRATEN!

Januari/Februari 2000

Officiellt informationsorgan för Sverigedemokratisk Ungdom (SDU). Årgång: 3.

SDU, Box 766, 191 27 Sollentuna. Tel: 08-642 25 32.

Pg: 649 36 00-8. www.sverigedemokraterna.se

Ansvarig utgivare: Jimmy Windeskog. I redaktionen: Erika Borgstedt, Andreas Wallentin och Vávra Suk.



HAIDER CHOCKAR
EUROPA,
IGEN!!!

Jimmy Windeskogs ledare:

Persson in i historien

Göran Persson vill så väl. Men han kommer aldrig att bli någon landsfader för Sverige, till hans stora förtret. Han kommer knappast heller att bli ihågkommen som någon av de stora socialdemokratiska ledarna, hittills har hans styre endast minskat partiet och chansen är stor att man mister makten i nästa riksdagsval.

Men Persson vill ju uppenbarligen bli ihågkommen som något alldeles extra när hans tid som socialdemokratisk partiledare är över, hans stora ego till och med kräver det. Så vad göra? Hur vinna sympati och respekt trots att den nationella politiken inte har lyckats och att hans parti inte bara har tappat kommandot utan står splittrat, inte minst i EMU-frågan.

Känslor är något som kan sälja produkter och människor, det kan väcka respekt och inflytande. I vulgärkapitalismens guldålder är det som bekant ganska ointressant vad produkten innehåller bara förpackningen är charmig nog. Och det var just detta Sveriges så kallade "Förintelsekonferens" handlade om.

Att Persson skulle bjuda in människor och ägna sin fritid till att kladda ner självklarheter i en "deklaration" skulle jag inte heller ha någonting emot. Och skulle det vara så att Persson faktiskt har ångest över socialdemokraternas politik under 2:a världskriget så skall han naturligtvis behandla detta. Men att låta staten betala hela kalaset blir lite fel.

Fel blir också Perssons hela resonemang på denna konferens. Att vi skall känna någon form av kollektiv skuld för att vi inte hade försvar nog till att föra något annat än en feg och föränderlig "neutralitets"-politik under kriget känner jag som kränkande. Jag har aldrig röstat på landsförrädarna inom socialdemokraterna och vägrar således att ta ansvar för deras handlingar, det får de göra själva. Detsamma gäller de svenskar som är frivilliga i den tyska armén, jag känner inget ansvar för deras

handlingar (speciellt då inga krigsförbrytelser har hittats bland dem). Egentligen struntar dock Persson förmodlingen i allt detta. Han ser sin chans att skriva in sig i historieböckerna som den statsminister som mest tydligt

"bekämpat" nazismen och som den som "gjorde upp" med vårt "nazistiska" arv. Nåja, något skall man ju syssla med...

Men det var fler som gjorde bort sig under konferensen. Jag besökte en motdemonstration (!!!) mot konferensen på Sergels Torg arrangerad av fler kommunistsektorer än jag kan komma ihåg. Under en timmes tid fick vi höra hur "goda" dessa olagliga och stenkastande krafter är, och hur det borde vara *de själva* och inte politiker som skall beklaga sig för skattebetalarnas pengar.

Desutom menade dessa grupper (där det projekt som eXpo ingår i, Nätverk Mot Rasism, fanns representerade) att vi har missat en lång rad "förintelser". Bland dessa var "förintelsen" Sverige genomförde genom att skicka hem kosovoalbaner till brinnande krig, att Sverige inte skickar hem kosovoalbaner och att det inte är något krig i Kosovo missade man helt. En annan missad förintelse var den svenskarna genomför mot samerna!!!

Det finns en poäng i att informera om Förintelsen, men detta så länge det finns ett ärligt syfte bakom. Och detta så länge man också behandlar även andra förintelser.

Men problemet just nu är att detta ses som ett arbete att tysta invandringskritiker enligt tesen; "ingen rök utan eld". Persson och co borde sälja sina stora ögon och överlåta denna verksamhet till människor med ärliga avsikter.



Aktuellt:

Österrike visar vägen!!!

Med Haiders intåg i den österrikiska regeringen går Europa in i ett nytt historiskt skede. På 80-talet började nationalisterna så smått skörda framgångar och etablerade sig i flera parlament. När muren föll 1989 fick vi än mer luft under vingarna. Nu tar vi ännu ett steg in i framtiden!

Exakt vad det konkret kommer att innebära med FPÖ på fem ministerposter (vilket det ser ut som att man får när detta skrivs) känns onödigt att spekulera i, den frågan kan återkomma när vi har sett några resultat.

Det som är av riktigt stort intresse just nu är omvärldens reaktion. Eller Israels och västvärldens reaktion, för det vore orättvist att dra in hela världen i det motbjudande skådespel vi nu ser framför oss.

Det vi ser är hur människor reagerar under pressande lägen. Förvisso är inte läget speciellt "pressande", att nationalisterna till sist skulle ingå i en europeisk regering kan knappast komma som någon större överraskning för den som följt utvecklingen. Men det har tydligen inte alla gjort, Israel, USA och EU tycks totalt tagna på sängen.

Och det är i detta "kritiska läge" man visar sina egentliga ansikten. Nästan 30 % av österrikarna valde att rösta på FPÖ, och enligt opinionsundersökningar så vill en tydlig majoritet av landets befolkning se FPÖ i regeringen. Detta skapar en moralisk panik hos de Politiskt Korrekta.

Efter flera decennier av stora ord, att EU är ett demokratiskt fredsprojekt, visar man till sist sitt egentliga ansikte. Israel har redan avbrutit alla diplomatiska kontakter med Österrike genom att sända hem sin ambassadör, EU-länderna (även Sverige) avbryter också i realiteten alla seriösa kontakter och USA har ställt sig bakom detta beslut.

Sådana här kraftfulla reaktioner brukar bara förekomma innan en militär aktion mot ett land. Nu lär vi knappast se detta i just det här fallet (eller?), men detta är trots allt så nära en krigsförklaring man kan komma. Och skälet? Att österrikarna är trötta på sina landsförrädare till politiker och väljer ett sunt alternativ. Så mycket allvar låg det alltså i allt snack om demokrati och humanism.

Politiskt Korrekta politiker över hela Europa har nästan med gråten i halsen talat om att Europa är en del av världen där demokrati och humanism måste råda, bland annat vår egen superminister Anna Lindh. Man anser inte att FPÖ förmedlar dessa värderingar i sitt politiska program. Men exakt vad som skulle vara så "odemokratiskt" och "inhumant" har man aldrig lyckats peka på. Det som dominerat debatten är ett par citat som i själva verket inte säger någonting (men dessa gick vi igenom i förra numret och vi behöver inte göra det igen). Istället är det så att FPÖ (likt Sverigedemokraterna i Sverige) är det parti i landet som för demokratifrågan hårdast, medan de andra partierna skickar ut sina ungdomsförbund för att störa Haiders möten. Är det denna utveckling man fruktar, att nationalisterna över

hela Europa tar sig in i regeringar och sätter stopp för odemokratiska metoder i politiken?

Och att FPÖ skulle vara ett främlingsfientligt parti, ska man ta det på allvar? Man vill bygga ett Österrike för österrikarna - aj så hemskt! Att kräva samma sak som fick FN att skapa Israel för judarna. Och nu visas ju också Israels egentliga demokratiska tilltro, talande, ack så talande.

Jörg Haider tycks ha spelat alla sina kort på bästa sätt, men så har han också haft väldigt bra kort på hand. När regeringsförhandlingarna mellan socialdemokraterna och de konservativa fanns egentligen endast två alternativ, antingen en regering mellan de konservativa och FPÖ eller nyval. Och skall man tolka opinionsundersökningarna så är det mycket som talar för att FPÖ skulle bli största parti i ett nyval.

Haider förklarade redan när valresultatet presenterades att han inte hade några tankar på att vara med att bilda regering, till skillnad till de andra partierna. Istället har Haider hela tiden visat ett enormt ansvarstagande för Österrike. När sedan förhandlingarna strandade hade den lätta vägen för Haider varit att vägra förhandla med de konservativa, där-

med skapa ett nyval och med all säkerhet ha ett mycket bättre utgångsläge. Istället har Haider sett vad som har varit bäst för landet och inte nödvändigtvis hans eget parti, hur många politiker gör det?

Detta innebär naturligtvis inte att man kör över FPÖ hur som helt. Fem ministerposter har man förhandlat till sig, några av dem är speciellt viktiga. Finans-, social- justitie-, försvars- och infrastrukturdepartementen kommer att styras av FPÖ, vilket gör det möjligt för FPÖ att verkligen kunna förändra landet. Dessutom blev man tilldelad vice kanslerposten.

Ovanpå detta verkar det som de konservativa accepterar att Österrike inte längre skall ha någon utomeuropeisk invandring att tala om!

Haider har sagt att man inom en ganska kort framtid skall ha ett "principiellt stopp" i denna fråga. Grattis Österrike!!!

Det som skall bli mest intressant att följa är hur FPÖ skall kunna stoppa utbredandet av det mångkulturella samhället. Just i denna fråga har FPÖ:s program en stor brist då man inte är för repatriering. Dessutom har det talats om att regeringsbildningen skall innehålla ett erkännande av integrationen. Och skulle den göra det så sätter det naturligtvis käppar i hjulet för arbetet i denna avgörande fråga.

Och det är här Haiders största prövning kommer. Hur mycket är han villig att offra av FPÖ:s program för denna regeringsbildning? Jean-Marie Le Pen har tidigare kallat Jörg Haider för principlös, och jag antar att just denna situation kommer att ge antingen Le Pen eller Haider rätt.

I ärlighetens namn finns det på denna front lite orosmoln på himlen. På ganska kort tid har Jörg Haider gått från att vara en EU-motståndare till en politiker som endast motsatte sig EU:s östutvidgning. Men i och med regeringsförklaringen tycks nu Haider acceptera både EU som överstatligt organ och östutvidgningen.

Naturligtvis måste man ta och ge när man bildar en koalitionsregering. Men samtidigt tänds en del varningssignaler, etablissemangen i Österrike talar om Haider som en populist som har ganska lätt att byta åsikt. Nu skall man väl inte ta detta subjektiva uttalande på allt för stort allvar, men frågan har ändå relevans. Skulle det t.ex. vara rätt av Sverigedemokraterna att överge EU-frågan för att köpa sig makt?

Chansen finns förvisso att frågan endast "glöms bort" tillfälligt för att återkomma tills nästa parlamentsval.

I Sverige har det inträffade möts, överlag, med antidemokratiska tongångar. Utrikesministern (och den som stoppade Sverigedemokraterna från att hyra lokaler i Stockholm)



Jörg Haider har kommit upp sig i världen sedan förra numret av *Demokraten!*

Anna Lindh har vid en lång rad tillfällen visat prov på detta. "En svart dag för Europa" (!!!) kallade Lindh den torsdagsnatten då det stod klart att FPÖ verkligen var inne i regeringen. Statsministern Göran Persson har å sin sida uttalat sig i riktningen att Österrike inte längre kan vara en del av Europa!!! Detta bygger han på att det skulle finnas någon form av "värdegemenskap" som binder samman Europa. Exakt vad denna "värdegemenskap" består av är svårt att säga, men då Persson bevisligen inte accepterar det allmänna valets resultat.

Gudrun Schyman fick frågan om EU:s moraliska krigföring var riktig och svarade ja på denna fråga. Journalisten frågade då om inte detta skulle användas på regeringar där pro-kommunistiska partier ingår. Det ansåg inte Gudrun då hon menade att dessa varken marscherade på gatorna eller slog ihjäl människor. När nu FPÖ skulle ha "marscherat" eller haft ihjäl människor framgick inte av Schymans uttalande, men den med gott minne vet att kommunismen uppskattningsvis har haft ihjäl mer än 160 miljoner människor genom åren. Schymans uttalande, där hon utan någon form av bevis, vill svartmåla Jörg Haider och hans parti säger mer om henne än FPÖ. Men denna odemokratiska uppfattning är långt ifrån ovan-

lig i Sverige: i en omröstning på Aftonbladets hemsida sade nästan hälften av dem som svarat att EU:s utfrysning av Österrike var riktig.

Ännu längre har man gått i Frankrike där presidenten till och med har sagt att Österrike borde sparkas ut ur EU med motiveringen; "EU klarar sig bättre utan Österrike". Och i ärlighetens namn kanske det är så också, precis som att Österrike klarar sig bättre utan EU!

Till regeringsförklaringen finns en klagörelse där de mänskliga rättigheterna och demokratin fastställs. Detta är något unikt i Europa. Men frågan är om det inte borde undertecknas sådana här klagörenden i alla Europas länder. FPÖ möts liksom Sverigedemokraterna och andra nationalisterna ständigt av antidemokratiska arbetsmetoder, kanske detta nu kan få ett slut.

Denna förklaring ses som en garant mot Haiders politik, men i realiteten är den det första konkreta exemplet på att det kommer ändringar med nationalisterna.

Så där ja! Då var ännu ett delmål nått, och även om det förmodligen hade varit bättre att Le Pen hade fått ta detta steg än Haider så finns det all anledning att känna en viss glädje. Hög tid att korka upp champagnen och boka semesterresan till Österrike således!

Grattis Haider, grattis FPÖ, grattis Österrike och grattis Europa!!!

SD- Kuriren

SD-Kuriren är Sverigedemokraternas partiorgan. Tidningen har utkommit sedan 1988. Varje nummer innehåller 24 fullspäckade sidor med en aptitlig blandning av SD:s aktiviteter, debatt, insändare, kultur, historia och andra nationalistiska ämnen.

Prenumeration (6 nummer): 120:-
Insättes på pg: 23 45 65-0

Jimmy Windeskög



Radio-SD

Varje lördag levererar Radio-SD en timme av solid nationalism i Stockholms närradio. Debatter, reflexioner och nationalistisk musik presenteras av ledande personer från SD och SDU.

Varje lördag 14.00-15.00
88 MHz

Debatt/organisationen:

Varför kvinnor skyr sverigedemokratien

En fråga ni killar tycks undra över är varför så få tjejer aktiverar sig inom SD eller SDU. Jämt och ständigt denna klagan om för lite kvinnor, mer behövs för att mjuka upp denna grabbighet som ibland kan råda, kvinnor livar upp stämningen och så vidare. Inom vissa kommunföreningar torde grabbigheten vara så stark att motstycke endast går att hittas på ett militärlogement.

När, jag tror att när SD blivit mer humaniserat och profilerar sig som ett starkt familjeparti, utan att för den skull sätta käppar i hjulet för mammornas privata karriärer, så kommer nog mina med-sysstrar. Ett förslag jag lagt fram är att maskulina och attraktiva killar inom partiet ger ut en kalender där de poserar utmanande i Karolineruniformer, vikingautstyrslar och så vidare. Helst i svensk och lantlig miljö.

Ett annat förslag är att man skickar vissa killar på charm- och kvinnokurs som kommer resultera i en ren Don Juan explosion (Okunnigt fröken Borgstedt! Vet du inte att vi redan är svärmorsdrömmar? Du borde läsa eXpo mer.../reds anm). Som en påföljd på detta så kanske männen i fråga lär sig att vi kvinnor inte finns till för att passa upp dem och tillgodose deras behov!

Det är inte bara ni killar som suktar och väntar på fler kvinnliga tillskott utan även jag skulle se detta som en välkommen avbelastning.

Exempel: När möte stundar och deltagarna antas förväntas jag som kvinna servera kaffe och plocka fram porslin. Inte nog med det, det skall

plockas bort och diskas också!

När det är dags att inhandla någon present så delegeras uppgiften allt som oftast mig. "Ja, du som ändå ränner i sådana butiker..." är killarnas resonemang.

SD/SDU tycks alltid vilja utbryta i sång under våra större möten, och inget fel i det. Men när ett 50-tal killar brister ut i sin målbrottssång så förstar ni att man som tjej önskar fler av min sort. Man kan föreställa sig det kaos som blir om det är helt tjejfritt. Vem skulle då servera, diska och se till att skor sätts på rätt fot och att skosnören knyts, man kan göra listan lång!

Skämt åsido, SDU är nog det förbund som värnar mest om kvinnan utan att för den delen behandla oss olika och med silkesvantar. Kvinna som man, vi har alla en plats inom ett nationalistiskt ungdomsförbund. Så tjejer, var inte rädda för att engagera er, det är både roligt och lärorikt samt att du kommer få en trygg gemenskap tillsammans med många nya vänner. Om vi kvinnor i framtiden skall känna oss säkra på gatorna måste vi tillsammans hjälpas åt.

År 2000 sägs vara kvinnornas årtusende och jag är den som kommer bli minst förvånad om SD har en kvinnlig partiordförande inom några år!



Erika Borgstedt

Det kan vara på sin plats att påpeka att den kvinnliga underrepresentationen faktiskt är ett problem.

En undersökning inom SD visade att man har strax under 20 % kvinnliga medlemmar, kvinnorna i SDU utgör nästan exakt 20 %.

Vad det beträffar SD-Kuriren så berättar tidigare chefredaktören och nuvarande politiska redaktören Torbjörn Kastell att endast 12 % av prenumeranterna utgörs av kvinnor.

En debatt i ämnet är alltså på sin plats!

Debatt/ideologi:

En sjuk ideologi

Kommunister har i mina ögon alltid betraktats som första klassens avskum. För mig har kommunismen alltid varit förknippad med våld och terror. Såväl de stora kommunistledarna som dagens små röda ligister har alltid använt sig av våld. Vad gäller den kommunistiska ideologin har jag aldrig varit något vidare insatt.

Visst, de står för internationalism och planhushållning, men vad innebär det egentligen?

När jag var nere på biblioteket för några dagar sedan så kom jag över ett exemplar av Kommunistiska manifestet.

Det var fruktansvärd läsning.

Familiens upphävande, t.ex. Författarna, Marx och Engels, menar att barnen måste uppfostras kollektivt. De påstår att "den nuvarande familjen vilar på kapitalet." Vad som menas med kollektiv uppfostran förklarade min förra lärare för mig. Hon föddes i Polen under kommunisttiden och trots att hennes mor var hemmafru tvingades hon till dagis.

På morgonsamlingen sjöngs det kommu-

nistiska sånger, och barnen fick tidigt lära sig vad de skulle tycka och tänka.

Man kan ju undra vad sossarnas krav på max-taxa grundar sig på, jag betvivlar att det skulle bli mycket dyrare att ge föräldrarna ekonomisk möjlighet att själva uppfostra sina barn.

Vidare propagerar manifestet för nationens upphävande. "Arbetarna har intet fädernesland.// Den nationella avskildheten och motsättningarna mellan folken försvinner mer och mer redan med bourgeoisins (överklassens) utveckling. Proletariatets herravälde ska få dem att försvinna ännu fortare."

Äganderätten ska avskaffas, allt ska ägas av staten. Genom revolution ska man "höja proletariatet till härskande klass och erövra demokratin."

Det finns fortfarande personer i Sveriges riksdag, kanske till och med i regeringen, som kallar sig för kommunister eller marxister. Att massmedia sedan målar ut ett gäng snaggade tonåringar som ett hot mot demokratin visar ju ganska tydligt vart dom står.



Andreas Wallentin

Västkusten

SDU Väst har nyligen köpt in större kvantiteter av flygblad och håller som bäst på att sprida dem på västkusten. Vill du hjälpa till med detta viktiga arbete så hör du av dig snarast!

Sverigedemokratisk Ungdom Väst
Box 7045, 461 07 Trollhättan
Tel: 070/43 65 246

Ett grattis till...

...Andreas på Västkusten som inte bara har blivit far, utan naturligtvis också på detta sätt utökat vår styrka.

Lycka och välgång från SDU Riks!!!

Skåne Kuriren

Skåne Kuriren är den nyaste SD-tidningen. En ständigt aktuell tidning. Utkommer 12 ggr per år.

Provnummer: 20kr-Pg: 184 58 57-0

Organisationen:

SDU på Stockholms skolor

Under hösten ht-99 har några morgonpigga tjejer och killar besökt ett antal högstadie- och gymnasieskolor runt om i Stockholm. Vi har delat ut flygblad i skåp, uppehållsrum och direkt i handen på eleverna. Många har blivit nyfikna och många kände inte till att vi existerade som ungdomsförbund.

En del korta pratstunder med intresserade har också hunnits med. I samband med våra besök har media uppmärksammat oss. Bl. a. kunde man höra om oss på TV-4 Stockholm och ABC-NYTT.

Detta föranlett av en artikel i Expressen om en lärare som misshandlats av flera ungdomar som inte gick på skolan. Trots att man var ett gäng så tycktes det vara nödvändigt med tillhygge då en plankan användes vid misshandel. Gänget kom från en söderförort och skulle söka upp en elev vid skolan men blev tillsagda av läraren och då uppstod misshandeln. Men media verkade mer upprörda av att vi delat ut flygblad, som bl. a. tog upp ungdomsrånen som många unga drabbats av, än att belysa otryggheten för elever och lärare.

I en artikel i DN 991221 berättade man om en

demonstration man haft på Norra Real, (gymnasieskola på Östermalm) mot nazism och rasism. Skolledningen menade att en av orsakerna var Sverigedemokraternas ökade aktiviteter på Stockholms skolor. Att vi i SDU tar kraftigt avstånd från totalitära ideologier som nationalsocialism och kommunism nämner man inte. Dessutom ett märkligt beteende då vi av rektorn Ingemar Dahlén fått muntligt löfte om att ha ett bokbord där vi närmare skulle kunna förklara vad vi i ungdomsförbundet verkar för.

Rektorn menade att det var praxis när det gällde andra politiska ungdomsförbund, men vi lovar vi kommer tillbaks....

Slutligen vill jag poängtera vikten av att vi uppmärksammar elever på att det finns ett alternativ till de etablerade ungdomsförbunden. Ett ungdomsförbund som vågar tala om de problem som drabbar främst oss unga. Vi vågar ta debatt. Nästa gång kommer vi till din skola.



N Sollenmuna

SDU-Butiken

SDU T-tröja (SDUs logga)	120:-
SD T-tröja (SDs fackla)	120:-
SDU Klistermärken (c:a 75st)	60 kr
Vykort	
Tor	10:-

Oden	10:-
Heimdal	10:-
SD 10 år	60 kr
BSS-ett försök att väcka debatt (250-sidor)	99:-

Använd postgiro:

649 36 00-8

Organisationen:

Tre dagar i svensk natur

Innan de första snöflingorna föll begav sig ett gäng Sverigedemokrater ut i den sköna skogen vid Järvafältet, Sollentuna. Omgivningen bjöd på mycket skön natur.

De flesta tillhörde ungdomsförbundet men mot kvällen fick vi fint besök av Tor Paulsson som underhöll med små föredrag runt den flammande brasan. Vid ankomstdagen var vädret lovande och alla hjälptes åt att bygga upp lägret, tält, toalett och tvättställ var några av de ting som skulle resas innan mörkret föll. När allt var klart samlades vi vid brasan, det bjöds på kokt risgrynsgröt med kanel och socker.

Underhållningen stod Tor Paulsson för då han höll ett "kort" föredrag om hur man överlever när man har gått vilse. Den kvällen var de allra flesta trötta då dagen hade varit mycket lång och krävt en hel del provningar, tältresning, vedhuggning, föredrag mm. Som tur var så hade kylan inte mycket att säga till om i vårt tält utrustat med en vedkamin.



Kontakten med naturen har en självklar roll inom Sverigedemokratin.

Bortsett från timmen som eldvakt sov alla mycket gott och drömde om proteiner och aminosyror. Vavra hade den "roliga" uppgiften att ha det sista eldpasset och skulle då på samma gång väcka oss alla på morgonkvisten. Förvånansvärt steg alla upp direkt, vi gjorde oss i ordning, åt frukost och kände på det som naturen hade att erbjuda. Mot dagen vågade sig några fler från moderpartiet ut i skogen för att delta i de aktiviteter som Vavra hade planerat.

En av de sista aktiviteterna var bergsklättring, där var det inte bara kroppen man behövde använda utan också hjärnan, det var nämligen inte bara en person som skulle upp över det otroligt branta berget utan ett helt lag.

Vid en annan aktivitet hade vi satt upp ett "spindelnät" mellan två träd som man med sina lagkamraters hjälp skulle ta sig igenom, samma öppning i nätet fick dock inte användas mer än en gång.

Den kvällen avslutades också runt elden och vi fick lite mer besök av folk från moderpartiet som höll oss sällskap. När nu den sista dagen inleddes visste vi alla vad som väntade oss, vi skulle ge oss av och lägret skulle göras i ordning och vi skulle lämna Järvafältet. Men dag tre bjöd även på annat, vi fick besök från Jonas som lärde oss massor av tips som kan vara bra att veta om man skulle gå vilse, vad man kan äta och hur man kan se vart syd är med hjälp av sin klocka.

På eftermiddagen var allt klart och vi begav oss ifrån Järvafältet, men endast i praktiken, för vi kommer alltid minnas de tre dagarna i den sköna svenska naturen.

Daniel Andersson



Egentligen skulle detta nummer av *Demokraten* främst behandla ideologiska frågor, reaktioner på Joakim Larssons artikel i förra numret. Men på grund av att principprogrammet nu går ut samt den, minst sagt intressanta, utvecklingen i Österrike så får denna debatt stå över tills nästa nummer. Detsamma gäller avdelningen *Sett och hört*, vilket är synd då det hänt ganska mycket på SDU-fronten, bland annat en del TV-framträdanden. Men detta kommer i nästa nummer som sagt...

SDU profilen:

Andreas Lindholm

I detta nummer träffar vi Andreas Lindholm från Uddevalla.

Andreas kom med i riksorganisationsstyrelsen som suppleant 1998, och blev i samband med Årskongressen ordinarie ledamot.

1 När och hur blev du nationalist? När kom du in i SDU?

Under högstadietiden började mina nationalistiska värderingar ta form. På den tiden var jag ganska ensam om att ha dessa åsikter, trodde jag i alla fall. Det kom att dröja ytterligare ett par år innan jag kom i kontakt med andra människor som hyste likartade åsikter som jag själv. Efter att ha märkt en brist på organisation och strategi så anslöt jag mig till Sd. Det var först under 99 som jag också gick med i SDU.

2 Ungdomar finner idag sällan intresse i partipolitik, hur bryter vi den trenden?

Det tycker jag organisationen redan idag arbetar på genom att släppa fram ungdomar. I Sölvesborg och i Höör innehar ett par unga Sd/SDU:are partiets mandat. Genom att visa att man inte behöver vara gammal för att påverka sänder vi ut signaler till ungdomar att det går att vara ung och ändå få göra sin röst hörd.

3 Vilka är SDU:s viktigaste frågor?

Nationalismen som organisationen bygger på utan tvekan!

4 Finns det någon fråga som SDU borde föra hårdare?

Tja, problematiken med invandringen och dess konsekvenser borde om möjligt belysas oftare. Folk vet om att vi är invandringskritiska men inte alltid varför vi är det.

5 Finns det någon fråga som är direkt

dålig?

Ingen som är så dålig att den behövs nämnas här

6 Har du själv några förebilder inom SD eller SDU?

Jag har inte direkt någon speciell person, men låt mig säga så här att alla som är på något vis aktiva inom partiet/förbundet är värda att hedra. Utan att få varken pengar eller berömmelse och ibland tyvärr spått och spe så kämpar de vidare.

7 Hur agerar du för att vara en förebild?

Förebild och förebild... Klurig fråga. Jag försöker vara med på de aktiviteterna som anordnas inom närområdet. Att vara påläst inom idelogin osv.

8 Vad har du för politiska förebilder?

Ingen speciell faktiskt.

9 Vad har du för historiska förebilder?

Personer som har gjort vad de har kunnat för att kämpa mot orättvisor och för frihet.

10 Hur gör vi SDU till ett bättre förbund och Sd till ett regeringsparti?

Här har vi alla en uppgift att fylla och det är att hjälpa partiet/förbundet med att sprida vårt material till allmänheten. Om alla som säger sig ha våra åsikter gjorde något åt saken så skulle det garanterat bli ändring snabbt.

Då vi inte har fått in några förslag på nya frågor så blev det de "gamla vanliga" i detta nummer.

Ändring i nästa nummer dock, så försök nu att få in några förslag...

Skicka ett brev via E-post:

jimmy.windeskog@sverigedemokraterna.se