



Vi har mist en god kamrat!



Micke Jonasson har tagits ifrån oss. Micke föddes den 10 oktober 1967 i Malmö och dog kl 01.25 den 2 mars 1989 i Fisksätra, Saltsjöbaden utanför Stockholm. Han föll offer för det grymma och meningslösa våldet som så många gånger drabbat vårt samhälle.

Det är med sorg och bedrövelse vi tvingas konstatera att vi har mist en god kamrat och en föredömlig svensk.

Micke var en av initiativtagarna till bildandet av Sverigedemokraternas Malmöavdelning. Micke blev politisk engagerad när han såg hur hårt orättvisorna drabbade vanliga hederliga svenskar. Han var en förnuftig realist, som trots sin unga ålder klart såg var felet i samhället fanns. Micke ville hjälpa till att göra Sverige till ett mera rättvist och bättre land för oss alla att leva i. Hans idealism yttrade sig bl a i hårt engagemang för SD i valrörelsen 1988, men han kunde bistå oss med allt slags arbete. Han drog sig inte för att ge en hjälpande hand överallt. Det kunde yttra sig att han energiskt hjälpte SD att iordningställa den nya partilokalen. Han drog på sig blåstället och satte igång att jobba med målning och spackling samtidigt som hans gemyt bidrog till att skapa en härligt trivsamt stämning. Mickes vänlighet kunde också yttra sig att han ställde upp för kamraterna när de hade det dåligt ställt. Han kunde bjuda dem både på mat och dryck när det skulle bli fest.

Micke hade visserligen också sina brister, det har vi alla, men vi hoppas att hans son en dag ska veta att Micke verkligen var en hyvens kille - ett föredöme för oss alla.
Vi saknar dig Micke!

SD-Riks, SD-Malmö, SD-Gbg, SD-Vårgårda, Jerker M, Ullis, Leif Z, Nisse M, Jonny B, Uffe R, Ola G, och alla dina andra vänner överallt i landet.

