

ÖREBRO, en stad i världen eller hela världen i en stad?

Örebro skall liksom resten av landet förvandlas till ett mångkulturellt experimentområde. Vi kan inte välja, säger våra politiker, och sopar därmed problemet under mattan. Sverigedemokraterna ser omvandlingen av vårt en gång så trygga folkhem till ett mångkulturellt våldssamhälle som ett stort svek mot Sveriges befolkning. En gång i tiden såg omvärlden med avund på det framgångsrika Sverige. Vi hade en unik ekonomisk utveckling, en rättvis fördelning av vårt välstånd, inre harmoni och låg brottslighet. Nu har välfärdsbygget rämnat och politikerna förskingrat svenskarnas välfärd och trygghet. Allt fler svenskar har börjat inse att så här kan det inte få fortgå. Svaret från politikernas sida har då blivit att strypa yttrandefriheten och förfölja alla som vågar tänka fritt och protestera.

Stöd
Sverigedemokraterna,



Partiet
som stöder dig!

Vår politik bygger på urgamla svenska traditioner. Demokratien är en av grunderna för vårt partiprogram. Sverigedemokraterna vill ha en demokrati i ständig utveckling, där beslutsfattandet kommer så nära den lilla människan som möjligt. Vi är också mot ett mångkulturellt samhälle. Ett splittrat, sönderfallet mångkulturellt samhälle är oförenligt med vår svenska tradition och försvarar vårt land. SD är ingen populistisk dagslända i svensk politik, tvärtom, hos oss finner du enbart människor som förenats i uppriktig vilja att återge Sverige och svenskarna framtidstron, välfärden och tryggheten.

Sverige förfaller,

Sverige skenar mot avgrunden tack vare politikernas vanstyrelse. En kostsam invandring, politiskt mygel och översätterier, en gigantisk byråkrati som håller sig själv om ryggen, m.m. undergräver den svenska tryggheten och välfärden. Det svenska folkhemmets sista spillror skall avvecklas och vårt land styrs i praktiken av hänsynslösa penningplacerare som har egoismen som ledstjärna. Skolor, sjukhus och åldershem, ja, hela välfärdssystemet slaktas bit för bit för att aldrig byggas upp igen. Exklusiva privata alternativ iordningställs, men dessa är för dyra för vanligt folk.

Samma elände, oavsett om det är socialdemokraterna eller borgarna som styr.

Borgarna skyller på tidigare illdåd från Sossarnas regeringstid och dessa gjorde likadant när de styrde. Vi upplever nu den värsta depressionen sedan 30-talet, ja det är i vissa avseenden ännu värre nu än då. Samtidigt blir miljonärerna allt fler, och politiker och byråkrater höjer sina löner och tecknar fallskärmsavtal, massinvandring och u-landsbistånd slukar miljarder. Men till det svenska folket, till handikappade, uteliggarna, pensionärerna, mfl finns det inga pengar.

När man diskuterar invandringen säger "våra" politiker att Sverige är ett rikt land. Vi har råd att ta in 70-800 000 varje år, gärna mer, och vi har ju massor av plats till dem. Plötsligt finns hur mycket pengar som helst. En vanlig svensk förstår ju ingenting och skall lära sig att hålla tyst, trots att det är våra skattepengar och vårt fosterland det handlar om !! Vi som har reagerat och försöker verka för förändringar har verkligen fått känna av bristen på yttrandefrihet och hetsen mot oliktänkande som förekommer i Sverige idag. Men vi viker aldrig, vi kräver: Sluta hyckla! Stoppa invandringen och verka för återflytning av icke-europeiska invandrare. Bygg upp Sverige för svenska behov i första hand!

Inte minst Örebro!

I Örebro ser vi problemen dyka upp ett efter ett. Invandrare koncentrerar sig till vissa områden. Folk söker sig till sina likar, det är naturligt, men så växer också segregationen fram. Därigenom splittas vårt samhälle och motsättningar växer fram. Detta får man inte prata om. Bara för att människor flytta runt halva världen så försvinner inte deras konflikter mot varandra. Runt i Sverige har vi sett grupper från fd Jugoslavien göra gatorna osäkra i kampen mellan varandra, olika sk frihetsrörelser använder Sverige som bas för sin terroristverksamhet vilket givetvis leder till motaktioner från deras hemländer. Flera politiska mord har inträffat i Sverige senaste åren. Märkligt är det när olika grupper demonstrerar för sin sak här i Sverige. Det är väl ändå helt meningslöst, åk hem och slåss för det ni tror på där. Vi borde ha politiker i Sveriges riksdag som sade sanningen.

Moské på gång!

Runt om i Sverige växer det nu upp moskeér. Detta bäddar för spänningar mellan svenskar och invandrare och invandrare sinsemellan. Först heter det att det bara handlar om att muslimerna skall få bygga en moske som ett en samlingsplats. Att protestera är ju bara intolerant, vi har väl religionsfrihet i Sverige? Dessutom vill man ofta bagatellisera sådana här företeelser med att säga att "någon instaka moské är väl inget hot och dessutom får de inte ha någon böneutropare". Nej allt kommer av taktiska skäl inte på en gång, men nu är det moské på gång på ett tiotal platser i landet, hittills bl a i centrala Stockholm och på Hisingen. Och ett muslimskt center i Varberga här i Örebro. Varför komma hit om man inte vill anpassa sig till svenska seder och bruk? Man måste se detta som en del av en utveckling. Hur kommer det se ut i Sverige om 20-30 år? En föranning får man kanske när man ser på vad som nyligen inträffade i Birmingham i England. Där förbjöds inför julfirandet alla symboler med minsta anknytning till kristendomen. Endast gurlanger fick förekomma. Det var inte tillåtet för affärsägarna att använda sig av änglar, Jesuskrubbor ja det fick inte ens stå "god jul" på skyltfönstren. Motivet sades vara att eftersom det skall vara ett mångkulturellt samhälle så får inte kristendomen företrädas av det allmänna. Någon kan invända att detta väl ändå är överdrivet att ta upp, varför det? Detta är ju precis i linje med vad hela vårt etablistmång talar sig så varma för. Detta är vad vi går emot även här..

Svenskar vakna-innan det är försent !

Internationalistiskt vanstyre eller nationalistisk demokrati?

Svenskarna frantas sitt kulturarv. Av rädsla för den vaknande nationalismen i Sverige gör politiker och andra allt för att trycka ner oss svenskar och vår kultur. På flera skolor får eleverna inte sjunga nationalsången på skolavslutningen. I en skola Härnösand förbjöd man eleverna att lyssna på Ultima Thules version av EVERT TAUBES änglamark, eftersom den klassades som rasistisk! Samtidigt höjs rotlösa invandrarkulturer till skyarna.

STOPPA DEN SOCIALA NEDRUSTNINGEN!

Glada barn ger en vision av en underbar framtid, men svenska barn mår inte bra. Det börjar på daghemmen, där man nu upptäckt vad många föräldrar vetat länge: maten är alldeles för näringsfattig. De ansvariga förvädas och erkänner att man inte undersökt saken. I Sveriges skolor är maten givetvis bättre, och om som man inte snålar tillräckligt på barnen, lägger man nu ner skolor, daghem, e etc i ett tempo som i framtiden blir svårt att slå. Klasserna blir större, förstaklassare delar skola med högstadiel elever och många skolor förslummas. Det är beklämmande men typiskt att ett folk som saknar framtidstro behandlar sina barn så illa.

Låt oss uppfostra barnen i en nationalistisk anda! Att ge dem stolthet över sin svenska historia och sitt ursprung, ge dem en inre styrka som så småningom genomsyrar hela nationen med framtidstro. Viktigt är också att moral och etik införs på skolschemat, liksom betyg i ordning och uppförande. Svensk kultur och historia måste ges mer utrymme, både vad gäller för Sverige som helhet och för hembygden.

Sverigedemokraterna värnar om det svenska. Vi har ett genomarbetat program för att ta Sverige ur krisen, men vi tror inte på kortsiktiga lösningar av den typ de etablerade partierna presenterar för att vinna röster. Ett rikt och blomstrande Sverige måste byggas från grunden, och en homogen befolkning är en viktig hörnsten i denna grund. Stolthet och kunskap om vår historia är en annan. Lita inte på riksdagspolitikerna och massmedia, undersök självfakta. Det har vi gjort, och vi bygger vår politik på verkligheten, inte verklighetsfrämmande flum!

Låt inte de svaga grupperna betala för politikernas svek mot det svenska folket. Gå med i Sverigedemokraterna och kämpa för en blågul framtid!

Till valet kommer SD att ställa upp i kommunalvalet i Örebro. Det har genom åren visat sig att det är tämligen meningslöst att försöka prata med politikerna i de frågor vi driver hårdast. Det heter bara att man är okunnig, fördomsfull, etc och ger man sig inte kallas man tom för rasist. Det enda språk politikerna förstår är när det kommer in ny partier i fullmaktige, då först kan saker och ting börja hända på allvar. 1991 ställde SD upp kommunalt med en lista, men utan resurser att driva någon större kampanj. Dessutom arbetar media och då främst Nerikes allehanda och Örebrokuriren fanatiskt mot oss. Inför förra valet teg man helt om oss till veckan efter valet då man gick ut i en fanatisk förtalskampanj med alla tänkbara ogrundade anklagelser som vi givetvis aldrig tillåts försvara oss emot. Förra året ville vi sätta in en annons i Kuriren men blev förvagrade det med motivet att 'våra åsikter inte var så bra.' Vilka är det egentligen som utgör ett hot mot demokratin? ändå fick vi många röster, spontant av folk här i Örebro. Nu kör vi på allvar! Det är med andra ord långt ifrån bortkastat att stödja oss nu till valet. Tvärtom, det är det starkaste kortet för att visa politikerna att nu räcker det!! Tyvärr får vi väl räkna med att bli förföljda och svartmålad i massmedia. Ja, nu har Socialdemokraterna bestämt sig för att använda sin med skattebetalarna finansierade ångväldsmaskin till partiapparat för att försöka motverka oss. Så rädda har de alltså blivit, trots att de i alla tider haft såväl massmedia som andra samhällsorgan till sitt gränslösa förfogande. Vår lilla rörelse anses så farlig. Det kan helt enkelt bara bero på en enda sak: De vet själva innerst inne att: **Vi har rätt och de har fel!**

Förbeställ valsedlar redan nu, så skickar vi när valet kommer. Annars kan man skriva Sverigedemokraterna på en blank valsedel (precis som det står här) så blir rösten giltig.

Tipsa vänner och bekanta.



VÅR FÖRSTA KANDIDAT!

Ordföranden för SD i Närke och blivande kandidat till Örebros fullmäktige är Mikael Jansson. Han är 28 år och var tidigare andre viceordförande för centerpartiet i Närke. Men som så många andra insåg att det inte kommer något gott från de gamla partierna.

”Sambället förefaller, för mig är det en självklarhet att engagera mig politiskt. Sverigedemokraterna är det enda parti, som jag helt delar mina värderingar med. Det går att läsa vårt partiprogram, sida för sida, utan att hitta annat än bra politik. Viktigast för mig är att:

** Bevara Sverige och Sveriges kultur. Säga nej till EU och stoppa den utomeuropeiska invandringen.*

** Verka för social rättvisa och gemenskap inom ramen för ett privat näringsliv med starka offentliga inslag.*

** Värna om naturen och miljön.”* *-Mikael jansson*

SVERIGEDEMOKRATERNA

Box: 200 85, 104 60 Stockholm. Tel:08-641 20 11

Tel (Automat svarare): 08-642 25 32. PG: 23 45 65-0

Fax: 08-643 92 60

SD-Örebro:

Box: 526 701 50 Örebro. 019-45 33 79 PG: 480 99 96-4